

# NAT PRESH

## Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

20 Ιανουαρίου 2007

ΕΤΟΣ 1ο / ΑΡ. Φ. 2

### JÜMAYÉSE STÁNAHO KAVENÉ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΦΕΝΕΙΑ

**T**ada birkách ay naprésh znášo ta so jümayése nagadéni za da hódime da so kláneme i da payéme kurána. Isâ skóra so nauchí ta jümayése vórshot i za drúgi rábati kákna da so zbírot itám insánon za da právet politiko i za da mâtot intihápa. Napréshnetek intihápa zhíte běho písani za azí i za mündurye her akshám hódeho pa jümayéne za da zbírot réhi. Na sonunjuso bayrám nemazí nagadiho insánase uvôtre faf jümayéne da mâtot intihápa za mühtüye. Kak gi ye ne sram i ne strah ad Alláha da právet inakvîne rábati pa jümayése. Bare izvón jümayéne da kladót tabéli da písavot kavená.

Εγώ μέχρι ποιν από λίγους μήνες ήξερα ότι τα τζαμιά είναι φτιαγμένα για να πηγαίνουμε να κάνουμε προσευχή και να διαβάζουμε κοράνιο. Τώρα πρόσφατα έμαθα πως τα τζαμιά χρησιμεύουν και για άλλα πράγματα όπως να μαζεύεται εκεί ο κόσμος για να κάνει πολιτική και για να κάνουν εκλογές. Στις προηγούμενες εκλογές όσοι ήταν υποψήφιοι σύμβουλοι ή δήμαρχοι κάθε βράδυ πηγαίνανε στα τζαμιά για να μαζέψουν ψήφους. Το τελευταίο μπατράμ αναγκάσαν τον κόσμο μέσα στα τζαμιά να ψηφίστε για νέο ψευδομουφτή. Πως δεν ντρέπονται και δεν φοβούνται από τον θεό; Τουλάχιστον έξω από τα τζαμιά ας βάλουν πινακίδες που θα γράφουν καφενέο.



### ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΕΚΤΟΥΡΚΙΣΜΟ

**T**ού έδαφος της Ξάνθης κάθε άλλο παρά πρόσφορο φαίνεται να είναι για τις όποιες επιδιώξεις της γειτονικής Τουρκίας σχετικά με την υπάρχουσα μονολιθική μειονότητα εκεί. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα τελευταία γεγονότα. Ειδικότερα:

Στις πρόσφατες στημένες από κάποιους εκλογές για την ανάδειξη νέου ψευδομουφτή στην Ξάνθη στην αναχρονιστήρηψηφοφορία που έγινε ανήμερα της θρησκευτικής γιορτής των μουσουλμάνων σε όλα τα τζαμιά της Ξάνθης μόλις το ένα τρίτο των παρευρισκομένων στα τζαμιά δέχτηκε να ψηφίσει ενώ το τα υπόλοιπα δύο τρίτα σφύριζαν αδιάφορα γι' αυτήν την γελοία, απαράδεχτη αλλά πολύ καλά οργανωμένη διαδικασία. Αυτή η στάση του κόσμου δείχνει πως οι Πομάκοι της Ξάνθης στην πλοιοψηφία τους αποδέχονται τον διορισμό από το κράτος μουφτή που έχουν και πως δεν πέφτουν στην παγίδα που τους στήνει το Τουρκικό προξενείο.

Επίσης, θέμα λίγων ημερών είναι η ίδρυση για πρώτη φορά πολιτιστικού συλλόγου Πομάκων στον νομό Ξάνθης, γεγονός που δείχνει πως οι άνθρωποι αυτοί επιδιώκουν να διατηρήσουν ζωντανή την αληθινή τους ταυτότητα, αυτή που κληρονομήσαν από τους προγόνους τους και δεν δέχονται



να συμβιβαστούν με όσα προσπαθεί ακόμα και δια της βίας να τους επιβάλει το Τουρκικό προξενείο.

Αλλά η μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι Πομάκοι της Ξάνθης δεν δέχονται τον εκτουρκισμό είναι η περίπτωση του πρώτην δημάρχου Μύκης κ. ΝΤΟΥΚΙΑΝΤΖΗ. Με αφορμή μια καταγγελία του κ. Σ. ΚΑΡΑΧΟΤΖΑ εις βάρος του κ. ΝΤΟΥΚΙΑΝΤΖΗ ο τελευταίος σε μια σειρά από εμφανίσεις του σε τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας δήλωνε δημόσια πως τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Τέύρκοι μια θέση την οποία όπως φαίνεται την πλήρωσε πολύ ακριβά αφού οι δημότες του δήμου Μύκης του έδωσαν τα παπούτσια στο χέρι από την πρώτη Κυριακή των περασμένων δημοτικών εκλογών.

Τελικά μάλλον έχουν δίκιο όσοι λένε πως σ' αυτήν την ζωή ο καθένας εισπράττει αυτό που του αξίζει. Ας ελπίσουμε πως το πάθημα του κ. ΝΤΟΥΚΙΑΝΤΖΗ θα γίνει ένα πολύ καλό παράδειγμα για τον νέο δημάρχο Μύκης.

### INSÁNOS ÍMOT AKÍLA Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΜΥΑΛΟ

**B**irkách déne naprésh na bayrám nemazi faj vrit iskécheskise jümayé imásho bintihápa za mühtiye. Zhíse na prepaznávot zhoso mühtiye ímame isâ óti ye kládena ad hüükümétese nagadiho insánase da mâtot intihápa za drígo mühtiye. Berekét insános ímot akila i znot kotró ye právoto, zató po mlázise ne mâtali intihápa za mühtiye óti si níye ímame mühtiye. Ad vrit Pomátsese faj iskéche yánlis yüzdé otús to métnaho intihápa za mühtiye, drúgono yüzdé yetmísh ye ne mâtalo. Faj itók sabáha bészo i ya faj annó jümayó i chü ímáname da víka insánomne ta níye müslümánes trábga da si adbírame samí mühtiye i ne da ye kláva hüükümétes. Alá no na káza kotró go víka inazí, na kázano kuránon písavali náyde da si adbírame níye samí mühtiye, kotró mu tómu velí ta mühtiye iszlázet sas intihápa? Za kakná no ye námi drugá mühtiye atkák no pray rábato i zhásza mühtiye ímame?

Πριν από λίγες μέρες ανήμερα του μπαηράμ σε όλα τα Ξανθιότικα τζαμιά είχαμε εκλογές για νέο ψευδομουφτή. Εκείνοι που δεν αναγνωρίζουν τον μουφτή που έχουμε τώρα επειδή είναι διορισμένος από το κράτος ανάγκασαν τον κόσμο να ψηφίσει για νέο ψευδομουφτή. Εντυχώς ο κόσμος έχει μυαλό και ξέρει πιο είναι το σωστό, γι' αυτό οι περισσότεροι δεν ψήφισαν. Από όλους τους Πομάκους της Ξάνθης μόνο το 30% ψήφισε ενώ το άλλο 70% δεν ψήφισε. Εκείνο το πρώτη ήμουν κι εγώ σε ένα τζαμί και άκουσα τον ιμάμη να λέει στον κόσμο πως εμείς οι μουσουλμάνοι πρέπει μόνοι μας να επιλέγουμε τον μουφτή και όχι να τον διορίζει το κράτος. Άλλα δεν μας εξήγησε ποιος του το είπε αυτό, δεν μας είπε αν το κοράνιο γράφει κάπου πως μόνοι μας πρέπει να επιλέγουμε τον μουφτή. Ποιος του είπε πως ο μουφτής εκλέγεται; Τι τον θέλουμε τον άλλον μουφτή αφού μας κάνει δουλειά κι αυτός που ήδη έχουμε;

### ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

**P**ολλένε πως οι Πομάκοι της Ξάνθης είναι οι καλύτεροι οικοδόμοι της Ελλάδας. Πάλι καλά που υπάρχει έστω και ένας τομέας στον οποίο μπορούν να



διαπρέψουν οι Πομάκοι. Όχι ότι τους λείπει η εξυπνάδα ή οι ικανότητες να διακριθούν και σε άλλους τομείς όπως

είναι ο τομέας των επιστημών αλλά η εξυπνάδα και οι ικανότητες δεν είναι αρκετά εφόδια για έναν άνθρωπο ώστε να ασχοληθεί με κάτι καλύτερο από την οικοδομή. Χωρίς την κατάλληλη παιδεία κανένας άνθρωπος δεν μπορεί μόνο με την εξυπνάδα και τις ικανότητες του να γίνει επιστήμονας και οι Πομάκοι της Ξάνθης γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει ελληπής παιδεία.

Πώς να μην το άλλωστε αφού για τα περισσότερα παιδιά των Πομάκων του ορεινού όγκου της Ξάνθης, νηπιαγωγεία είναι οι δρόμοι του χωριού, γιατί πολύ απλά οι αρμόδιοι για τα θέματα εκπαίδευσης των μουσουλμάνων της Ξάνθης λοιπόν τα παιδιά των αρνούνται πεισματικά την μουσουλμάνων της Ξάνθης ίδρυση νηπιαγωγείων στα μόνο οικοδόμοι μπορούν να

περισσότερα χωριά των Πομάκων. Όσο για τα δημοτικά σχολεία της ορεινής περιοχής στην Ξάνθη η κατάσταση είναι τραγική. Τα παιδιά των Πομάκων αντί να διδάσκονται την γλώσσα της πατρίδας τους την Ελληνική διδάσκονται αισιένη γλώσσα την Τουρκική η οποία ένας θεός ξέρει σε τι μπορεί να τους χρησιμεύσει. Άλλα και τις ελάχιστες ώρες που διδάσκονται την Ελληνική γλώσσα αντί να ακούνε από τους δασκάλους πράγματα ουσιώδη και χρήσιμα ακούνε τονδάσκαλονατους διαβάζει την κοκκινοσκουφίτσα και την χιονάτη με τους εφτά νάνους.

Για τα γυμνάσια της περιοχής καλύτερα να μην μιλήσω. Εκεί όποιος μαθητής γνωρίζει καλά το Ελληνικό αλφάριθμο το 19 το έχει εξασφαλισμένο. Με τέτοια εκπαίδευση πεισματικά την μουσουλμάνων της Ξάνθης λοιπόν τα παιδιά των αρνούνται πεισματικά την μουσουλμάνων της Ξάνθης μόνο οικοδόμοι μπορούν να

## ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

Εδώ και αρκετό καιρό τόσο εγώ όσο και πολλοί ακόμα συντοπίτες μου κάνουμε μια μεγάλη και πολύ αξιόλογη προσπάθεια να διασώσουμε την γλώσσα και τον πολιτισμό των Πομάκων της Θράκης. Θεωρώ ότι θα ήταν μεγάλη παράλειψη εκ μέρους μου να μην ευχαριστήσω δημόσια τα τοπικά και όχι μόνο έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την συμπαράσταση τους στον δύσκολο αγώνα μας. Εμείς παλεύουμε να σώσουμε κάτι που ορισμένοι

επιδιώκουν να το εξοντώσουν γιατί στέκεται εμπόδιο στα σχέδια τους. Οφείλω βέβαια να πω, πως τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά και σαφώς πιο εύκολα αν στον αγώνα μας αυτό μας βοηθούσε έστω και λίγο το κράτος. Στο κάτω κάτω έχει την υποχρέωση να το κάνει εφόσον σέβεται το δικαίωμα μας να θέλουμε να διατηρήσουμε την αληθινή μας ταυτότητα. Ας ελπίσουμε πως κάποια μέρα το κράτος θα καταλάβει για ποιο πράγμα αγωνιζόμαστε και θα δεχτεί να μας βοηθήσει.

## ΔΕΝ ΛΥΓΙΖΩ ΕΥΚΟΛΑ

Το τελευταίο διάστημα ακούστηκαν και ακούγονται ακόμα πολλά γύρο από το όνομα μου. Κάποιοι μη έχωντας επιχειρήματα και όπλα για να με πολεμήσουν, διαδήδουν παντού πως πληρώνομαι από επιχειρηματίες ή πολιτικούς για τις δραστηριότητες που τους τελευταίους μήνες έχω αναπτύξει σχετικά με την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Βέβαια όλα αυτά εμένα δεν με εκπλήσουν καθόλου. Ήταν όλα αναμενόμενα αφού ως γνωστόν ορισμένοι κύκλοι του προξενείου συνηθίζουν να πολεμούν κατ' αυτόν τον τρόπο φωνές σαν την δική μου. Η δυσφήμιση του προσώπου μου είναι για εκείνους η μόνη ελπίδα να μένουν να σωπάσω και να πάγω να αγωνίζομαι για όσα πιστεύω. Για ένα διάστημα μάλιστα προσπάθησαν με την μέθοδο του εκφοβισμού να με κάνουν να λυγίσω. Απειλούσαν πως θα κάνουν



κακό στην σύνυγο και στα παιδιά μου αν δεν σταματήσω να φωνάζω πως στην Θράκη ζούνε πάνω από 40.000 Πομάκοι, αλλά δυστυχώς για εκείνους γνωρίζω πολύ καλά πως το σκυλί που γαβγίζει δεν πρέπει να το φοβάσαι. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν λοιπόν, είναι να το πάρουν απόφαση πως εγώ δε λυγίζω εύκολα και πως έχω να κάνω ακόμα πολλά.

## ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΣΕ KANENAN

Στα τέλη Μαΐου του 2006 και λίγες μέρες μετά την καταγγελία μου κατά του πρώην δημάρχου Μύκης δέχτηκα ένα ξαφνικό τηλεφώνημα από τον πρόεδρο του Λ.Α.Ο.Σ κ. Καρατζαφέρη. Ακόμα πιο ξαφνική για μένα ήταν η πρόσκληση που μου απέφθηνε να συναντηθούμε σε ένα ξενοδοχείο της Καβάλας. Μη έχοντας κανέναν λόγο να αρνηθώ αποδέχτηκα με χαρά την πρόσκλησή του. Στην συνάντηση ήταν παρόντα και άλλα μέλη του Λ.Α.Ο.Σ μεταξύ των οποίων και ο γενικός διευθυντής της παράταξης κ. Σχοινάς και ο κ. Καρατζαφέρης, μου έκαναν την πολύ τιμητική πρόταση να είμαι υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος στην Ξάνθη με τον υποστηριζόμενο από το Λ.Α.Ο.Σ συνδυασμό Ανατροπή των κυρίων Κολλάτου - Παπαδόπουλου. Τους εξήγησα πως για μένα προτεραιότητα είχε η επαγγελματική μου αποκατάσταση αφού την εποχή εκείνη ήμουν άνεργος. Τότε εκείνοι δεσμεύτηκαν πως θα με βοηθήσουν να βρω μια αξιόλογη εργασία και κατόπιν αυτού αποδέχτηκα την πρόταση τους

## NATPRESH - ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Στις 20 Δεκεμβρίου του 2006 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλο της εφημερίδας NATPRESH. Τα Μ.Μ.Ε ασχολήθηκαν αρκετά μ' αυτό το γεγονός, κάτι που δείχνει και το ενδιαφέρον τους για τους Πομάκους της Θράκης. Βέβαια ορισμένα Μ.Μ.Ε θεωρούν την εφημερίδα αυτή ως ένα μέσο διάσωσης της Πομάκικης γλώσσας και μάλιστα κάθε φορά που αναφέρονται στην NATPRESH, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΌΡΟ Πομάκικη εφημερίδα. Για να ισχύουν όλα αυτά πρέπει η εφημερίδα αυτή να γράφεται στην Πομάκικη γλώσσα κάτι που δε γίνεται. Η NATPRESH ούτε μέσο διάσωσης της Πομάκικης γλώσσας είναι, ούτε Πομάκικη εφημερίδα είναι, αφού κατά κύριο λόγο γράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Αυτό συμβαίνει γιατί πρωταρχικός στόχος μας είναι να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους αναγνώστες οι οποίοι θα είναι σε θέση να καταλάβουν όσα γράφουμε. Το σωστό κατά την γνώμη μου θα ήταν η εφημερίδα αυτή να λέγεται η εφημερίδα των Πομάκων, αφού για μας είναι ένα μέσο ανάδειξης των απόψεων,



των θέσεων αλλά και των προβλημάτων της Πομάκικης κοινωνίας. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας εφημερίδας για όλους.

## Πομάκικα τραγούδια

Οι Πομάκοι, οι άνθρωποι των βουνών, έχουν δημιουργήσει πανέμορφα δημοτικά τραγούδια. Μέσα από αυτά τραγούδησαν τις χαρές και τις λύπες τους, τη φύση, τον έρωτα, την ξενιτιά, την αρρώστια, τον πόνο.

Όλοι οι Πομάκοι αγαπούν τα τραγούδια τους, τα θυμούνται και τα μεταδίδουν από γενιά σε γενιά. Η εφημερίδα μας αρχίζει ένα αφιέρωμα στα παραδοσιακά τραγούδια της Ροδόπης, ως ελάχιστο αφιέρωμα προς την πομάκικη λαϊκή παράδοση.

### Máychimko móye máychimko (Γλαύκη)

Máychimko móye máychimko  
Trimína Túrtsi dóydaho  
Mómata da ti payómat.  
Ni móy ma pústa, máylele  
Ni móy ma dáva, máylele  
Túrtsi da ma payómat.  
On dokús mamá kútena  
F Yunántsko chórna parshtítsa  
F Yonántsko cheyír zeléna  
Kítiki chervéna f cheyíren  
Aóshki zeléni i sénki  
Kak she ma prebalésh, máylele  
Túrtsi da ma payómat?  
Pónnish li, máyko, kak ma kútesa faj  
cheyíren  
Pónnish li, máyko, kak ma prispávasha na  
sénko  
Segá ma predávash na Túrtsi?



## Μανούλα μου, δικιά μου μανούλα

Μανούλα μου, δικιά μου μανούλα  
Τρεις Τούρκοι ήρθανε  
Την κόρη σου να πάρουν.  
Μη με αφήνεις μανούλα μου  
Μη με δίνεις μανούλα μου  
Τούρκοι να με πάρουν.  
Δεκαενιά χρονώ κόρη μεγάλωνες  
Σε Ελληνικό μαύρο χώμα  
Σε Ελληνικό λειβάδι πράσινο  
Λουλούδια κόκκινα στο λειβάδι  
Καρποφόρα δένδρα πράσινα και σκιές  
Πώς θα το αντέξεις μανούλα μου  
Τούρκοι να με πάρουν  
Θυμάσαι, μάνα, πώς με μεγάλωνες στο  
λειβάδι  
Θυμάσαι, μάνα, πώς με κοίμιζες κάτω  
από τις σκιές  
Και τώρα με πουλάς στους Τούρκους;



## ΝΑΤΠΡΕΣ

### Μηνιαία έκδοση

Έκδοση του Κέντρου Πομάκικων Ερευνών

Υπεύθυνος ύλης  
Σεμπαϊδήν Καραχότζα

Διεύθυνση αλληλογραφίας:  
Λοχαγού Ορφανουδάκη και  
Ηλέκτρας 69100 Κομοτηνή

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  
keroyer@yahoo.gr

Τηλέφωνο 6947125675

## ΣΙΓΑ ΡΕ... ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΞΑΤΕ

**Υ**στερα από την απόφασή μας να αντιδράσουμε στον εκτουρκισμό των Πομάκων και να δώσουμε τον δικό μας αγώνα για να διατηρήσουμε την αληθινή μας ταυτότητα, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στη ζωή μας. Έχει γίνει πλέον σύνηθες φαινόμενο για μας να περπατάμε στον δρόμο και απλοί πολίτες να μας σφίγγουν το χέρι και να μας συγχαίρουν για όσα κάνουμε. Σχεδόν σε καθημερινή βάση όμως συμβαίνει και το ακριβώς αντίθετο. Πολύ συχνά δεχόμαστε φραστικές επιθέσεις και ακούμε βρισιές από ανθρώπους που ενοχλούνται όταν ακούνε για Πομάκους στην Θράκη. Φυσικά όλοι μας ξέρουμε πως οι μόνοι που δεν θέλουν να ακούνε για Πομάκους είναι οι ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ Τουρκικής συνηδείσεως μουσουλμάνοι της Θράκης. Επειδή ήμαστε από εκείνους που θέλουν και προσπαθούν να συμβαδίζουν με την τεχνολογία, σας πληροφορούμε πως οι πιο γνωστοί φορτιστές μπαταρίας δεν αξίζουν μία μπροστά σ' αυτούς τους ανθρώπους. Χωρίς να το καταλαβαίνουν με μια μόνο κουβέντα τους έχουν την ικανότητα να φορτώνουν τις μπαταρίες εκείνων που θέλουν να εξοντώσουν. Έχουμε όμως μια μεγάλη απορία. Τόσο χαζοί είναι οι ανθρώποι αυτοί; Δεν το καταλαβαίνουν πως όσο πιο πολύ μας βρίζουν και μας κατηγορούν τόσο περισσότερες δυνάμεις μας δίνουν για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την διάσωση της ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ; Τι νομίζουν δηλαδή, πως έχουν να κάνουν με τίποτα δεκάχρονα παιδάκια που μόλις τους βάλουν λίγο τις φωνές θα τρέξουν να κρυφτούν;

**Ε**ντάξει, ας πούμε πως μας βρίζουν για να περνάνε την ώρα τους. Πως είναι δυνατόν οι ίδιοι να εμφανίζονται ως Τούρκοι αλλά να μας βρίζουν στα Πομάκικα; Αλήθεια αγαπητοί συνδρομητές της NATPRES, εσείς ξέρετε πολλούς Τούρκους που να βρίζουν και να μιλάνε Πομάκικα; Εμείς πάντως μέχρι τώρα δεν ξέραμε κανέναν, αλλά τελικά όσο ζεις μαθαίνεις. Ευχαριστούμε παιδιά, συνεχίστε να μας επιβεβαιώνετε...

**Ε**πειδή γνωρίζουμε πολύ καλά πως οι πρώτοι που διαβάζουν αυτήν την εφημερίδα είναι οι εν λόγῳ "κύριοι", θέλω να τους συμβουλέψω (ή μήπως να τους παροτρύνω;) να αλλάξουν ταχτική απέναντι μας γιατί όσο συνεχίζουν να κάνουν όσα κάνουν πετυχαίνουν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που νομίζουν ότι μπορούν. Εμείς ποτέ δεν επιχειρήσαμε να εκπομακίσουμε κάποιον μουσουλμάνο Τουρκικής συνειδήσεως με απειλητικά τηλεφωνήματα ή με φραστικές επιθέσεις. Μήπως νομίζετε ότι δε μπορούμε; Φυσικά και μπορούμε, απλά αναγνωρίζουμε το ανθρώπινο δικαίωμα του καθένα να αντοπροσδιορίζεται όπως εκείνος θέλει και πραγματικά δεν μας ενοχλεί που κάποιοι συντοπίτες μας εμφανίζονται ως Τούρκοι μουσουλμάνοι. Εκείνοι ποτέ επιτέλους θα καταλάβουν πως το δικαίωμα του αντοπροσδιορισμού το έχουμε κι εμείς; Πότε θα πάψουν να κάνουν σαν λυσσασμένα σκυλιά κάθε φορά που κάποιος λέει ότι EINAI ΠΟΜΑΚΟΣ; Ποτέ, γιατί ο μόνος τρόπος που ξέρουν αυτοί οι "ανθρώποι" για να επιβάλουν την γνώμη τους είναι οι απειλές και οι βρισιές. Δεν μας κάνει εντύπωση, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτούς τους αγράμματους, ανιστόρητους και φανατισμένους. Κάνουν μεγάλο λάθος αν νομίζουν πως με βρισιές και με απειλές θα μας αναγάκουν να σταματήσουμε τον αγώνα μας.

**Ε**ίναι περιττό φυσικά να αναφέρουμε πως με μια τέτοια ταχτική θα χρειαστεί να περάσουν πολλές ακόμα δεκαετίες για να δούμε την πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΕΜΠΑΙΔΗΝ ΚΑΡΑ ΧΟΤΖΑ

## NE MUTLU POMAKIM DIYENE ΤΙ ΕΥΤΥΧΙΑ Σ'ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΑΚΟΣ

**Η**περίφημη φράση του ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ "ne mutlu Türküm diyene" (Μετάφραση: "τι ευτυχία σ' αυτόν που λέει ότι είναι Τούρκος"), επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο αφού το γενικό επιτελείο στρατού της Τουρκίας δήλωσε πως όποιος πολίτης στην Τουρκία δεν λέει αυτή τη φράση είναι εχθρός τους!!! Δηλαδή για να καταλάβουμε κι εμείς, όλοι όσοι μένουν στην Τουρκία (Ελληνες, Κούρδοι, Αρμένιοι κ.ά.), θα πρέπει για να είναι αρεστοί στο Τουρκικό κράτος, να λένε αυτή τη φράση; Αφού οι άνθρωποι αυτοί ούτε είναι ούτε αισθάνονται Τούρκοι.

**Μ**έσα από αυτή τους την πράξη, προδίδουν πολλά πράγματα, δύον αφορά τις προθέσεις, την πολιτική, αλλά και το ποιόν αυτού του κράτους, του οποίου μάλιστα οι εδώ "εκπρόσωποί" - και όλοι καταλαβαίνουμε ποιοι είναι αυτοί - έχουν το θράσος να κάνουν λόγο για ανθρώπινα δικαιώματα και να κατακρίνουν την Ελληνική κυβέρνηση για την καταπάτησή τους. Αυτοί που πριν πάσονταν στο στόμα τους τη λέξη ΕΛΛΑΣ, θα έπρεπε πρώτα «να κοτάξουν στον καθρέυτη» και να συγκρίνουν την κατάσταση των εδώ Τούρκων με αυτή των εκεί Ελλήνων και όχι μόνο. ΘΕΕ ΜΟΥ, ΕΛΕΟΣ!!!

**Τ**ο Τουρκικό κράτος μιλάει για Τούρκους μουσουλμάνους στη Θράκη. Πώς θα τους φαντάσταν λοιπόν αν το ελληνικό κράτος ζητούσε από τους Τούρκους της Θράκης να λένε την φράση "τι ευτυχία σ' αυτόν που λέει ότι είναι Έλληνας"; Θα σας απαντήσουμε εμείς: Θα έκαναν λόγο για το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να μην θεωρούν ευτυχία το να είναι Έλληνες και πολύ περισσότερο για το δικαίωμα τους να μην αισθάνονται Έλληνες. Ε λοιπόν, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους ΜΗ Τούρκους της Τουρκίας. Έχουν κάθε δικαίωμα να μην θεωρούν ως ευτυχία το να είναι Τούρκοι και πολύ περισσότερο να μην αισθάνονται Τούρκοι. Γιατί δηλαδή θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να είναι εχθροί της Τουρκίας;



Ελληνίδες Πομακοπούλες

**Τ**ο αστείο της όλης υπόθεσης, είναι ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε μια χώρα που μάχεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η Τουρκία επιθυμεί πραγματικά να γίνει μέλος της Ε.Ε πρέπει να σοβαρευτεί και κυρίως να βελτιωθεί πολύ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με τη σημερινή της εικόνα δεν έχει θέση στην Ε.Ε γιατί πολύ απλά στην Τουρκία συμβαίνουν ακριβώς αυτά που δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν σε μια χώρα της Ε.Ε. Η κακοποίηση της γυναικάς από το σύνγο της είναι καθημερινότητα, ο αδελφός σκοτώνει την αδελφή του γιατί είχε προγαμιάσει σχέσεις, ο στρατός αναμιγνύεται στην πολιτική και άλλα πολλά.

**Μ**ια τέτοια χώρα λοιπόν δεν χωράει στην Ευρώπη. Το άλλο το αστείο το ξέρετε; Είναι η μόνη χώρα που ασχολείται με το αν η σύνγο του προέδρου και του κάθε επίσημου προσώπου θα φοράει ή όχι μαντίλα. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο.ΤΙ ΘΕΛΕΙ. Αν θέλει ας τη φοράει κι αν θέλει ας μην τη φοράει. Δηλαδή ως χώρα έχετε λύσει όλα σας τα προβλήματα και το μόνο που σας απασχολεί πλέον είναι το θέμα της μαντίλας; ΜΠΡΑΒΟ! ΜΠΡΑΒΟ! ΜΠΡΑΒΟ! Ελεος ρε σεις, λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει.

## NEΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ NATPRÉSH

Πριν από 5 μόλις μήνες μια ομάδα ανθρώπων αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια εφημερίδα την NATPRÉSH, η οποία θα ήταν ουσιαστικά η φωνή των Πομάκων. Φυσικά ξεκίνησαμε με πολύ δειλά αλλά και προσεκτικά βήματα. Κανένας μας, ακόμα και ο πιο αισιόδοξος από τους συντελεστές της εφημερίδας δεν φανταζόταν ότι η NATPRÉSH θα είχε τέτοια εξέλιξη. Σήμερα η NATPRÉSH έχει ήδη κερδίσει την εκτίμηση και τον σεβασμό τόσο του κόσμου όσο και των υπόλοιπων ΜΜΕ. Με σταθερό ρυθμό

αποκτάει μια δύναμη στον χώρο της ενημέρωσης κι αυτό φαίνεται από τον αριθμό των συνδρομητών που συνεχώς αυξάνεται αλλά και από το γεγονός ότι μεγάλα μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας επαναπροβάλλουν θέματα που πρώτη η NATPRÉSH έχει προβάλει. Για τον λόγο αυτό η εφημερίδα αναβαθμίζεται και από δισελίδη γίνεται τετρασέλιδη με την προσθήκη αρκετών νέων στοιχείων. Μοναδικός μας στόχος πέρα από την προβολή της αλήθειας και μόνο, είναι να κάνουμε την NATPRÉSH όσο πιο ευχάριστη

γίνεται για τους αναγνώστες της. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΤΕ. Εσείς είστε η δύναμη μας. Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σε περίπτωση που δεν παραλάβετε την εφημερίδα μέχρι τις 30 του μήνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα για να σας την ξαναστείλουμε.

# ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΪΒΑΝΙΔΗΣ

## Θα είμαι δίπλα σας όσο χρειαστεί

**Στο τεύχος αυτού του μήνα έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο πολυδιάστατο ο οποίος στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο του προσπαθεί να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο τους Πομάκους της Θράκης.**

**NAT:** Κύριε Κεϊβανίδη υπήρξατε ένα ακό τα κιο βασικά στελέχη του Λ.Α.Ο.Σ στην Ξάνθη αλλά λίγο πριν από τις νομαρχιακές εκλογές του 2006 αποφασίσατε να αποχωρήσετε από την παράταξη αυτή και γενικότερα από τον χώρο της πολιτικής. Γιατί αυτή η ξαφνική αποχώρηση;

**Δ.Κ.:** Για την παρουσία μου στο Λ.Α.Ο.Σ στην Ξάνθη μόνο μία φράση έχω να πω. Ήδην είδον και απήλθον. Η αποχώρησή μου ακό το Λ.Α.Ο.Σ οφείλεται σε προσωπικός λόγους μαζί με κάποια ιδιαίτερα θέλω, ως προς την μουσουλμανική μειονότητα τα οποία ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Τότε που μαζί κ. Καραχότζα κάναμε περιοδείες στα πλαίσια της προεκλογικής πορείας των νομαρχιακών εκλογών, τότε που όλοι εσείς δίνατε τον δικό σας προσωπικό αγώνα στο ψηφοδέλτιο, τότε που στην πορεία αυτής της εκλογικής μάχης ήταν και ο Δ. Κολάτος, εγώ προτίμησα να μείνω έξω γιατί πίστενα ότι από κεντρικά στελέχη του κόμματος υπήρχε εκμετάλλευση



ορισμένων καταστάσεων και γεγονότων. Δεν πιστεύω ότι για την πλάνη αυτή έχει ευθύνες ο κ. Καρατζαφέρης. Η γνωριμία μου μαζί του και οι μετέπειτα επαφές μου με αυτόν μου φανέρωσαν έναν άνθρωπο ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν είναι λαοπλάνος, δεν είναι πολιτικάντης. Είναι ένας αρχηγός κόμματος που ενδιαφέρεται για όλους τους πολίτες και γενικότερα για τα γνωστά σε όλους μεγάλα και μικρά προβλήματα της χώρας μας. Απλώς κάποιες συγκυρίες της εποχής με έβγαλαν εκτός εκλογικής μάχης γιατί, όπως συχνά λέτε κι εσείς, ήθελα να ασχοληθώ με το δάσος και όχι με το δένδρο.

**NAT:** Μια και αναφερθήκατε στον κ. Δημήτρη Κολάτο θα ήθελα τη γνώμη σας γι' αυτόν τον άνθρωπο.

**Δ.Κ.:** Ο Δ. Κολάτος έδωσε την δική του μάχη σ' αυτές τις εκλογές αλλά στάθηκε πολύ άτυχος γιατί δεν είχε δίπλα του τους κατάλληλους ανθρώπους τόσο στο ψηφοδέλτιο όσο και από άποψη κώματος. Ο Δ. Κολάτος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια δίνει πολλά και σημαντικά στοιχεία στον Ελληνικό πολιτισμό και μου έμαθε κι εμένα να βλέπω τα πράγματα από ένα πιο υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο. Μπορεί να αποχήσει σ' αυτές τις εκλογές, αλλά να ζέρει πως στην Θράκη υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τον εκτιμούν και τον σέβονται. Μακάρι τότε κι εγώ να μπορούσα να τον βοηθήσω στο δύσκολο αγώνα που έδωσε.

**NAT:** Ως στέλεχος του Λ.Α.Ο.Σ είχατε εκφράσει μια επιθυμία και μια διάθεση να βοηθήσετε τους Πομάκους της Θράκης να διατηρήσουν την γλώσσα και τον πολιτισμό τους. Τώρα που είστε πλέον εκτός πολιτικού χώρου εξακολουθείτε να έχετε την ίδια διάθεση;

**Δ.Κ.:** Η λέξη διάθεση δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα,



Δημήτρης Κεϊβανίδης

η αποχώρησή μου από το Λ.Α.Ο.Σ δεν σημαίνει πως η διάθεση αυτή έπαιψε να υπάρχει. Αν όχι εξειδικευμένα ως υπεύθυνος μειονότητας κάποιου κόμματος, ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης, προσπαθώ να είμαι δίπλα στους Πομάκους χαράζοντας πλέον μια κοινή πορεία μαζί τους γιατί αν πριν από λίγους μήνες είχα μόνο έναν φίλο τώρα έχω πάρα πολλούς φίλους Πομάκους με τους οποίους έχουμε κοινά θέλω, κοινές ιδέες και μαζί πλέον κάνουμε έναν αγώνα ως προς το δικαίωμα τους στην γλώσσα, στην λαογραφία και κυρίως στο δικαίωμα τους να είναι Έλληνες Πομάκοι μουσουλμάνοι και όχι να είναι αυτό που κάποιοι με το ζόρι προσπαθούν να τους επιβάλουν. Οι νέες γενιές των Πομάκων πρέπει να γνωρίζουν την αληθινή τους ταυτότητα. Η ιστορία μας έχει διδάξει πως όποιος χάνει το παρελθόν του δεν έχει μέλλον.

**NAT:** Σήμερα ο Δ. Κεϊβανίδης ως συνθέτης πλέον πώς σκέφτεται και πώς μπορεί να βοηθήσει τους Πομάκους;

**Δ.Κ.:** Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να βοηθήσει σε κάτι. Γενικά η λέξη βοηθώ είναι η κατάθεση ψυχής ενός ανθρώπου στον ελεύθερο του χρόνο. Επιθυμία μου είναι να συγκροτηθεί μια δημιουργική καλλιτεχνική δικλείδα η οποία θα έχει δύο στοιχεία. Πρώτον θα πρεσβεύει τον πολιτισμό των Πομάκων και δεύτερον θα στείλει ένα πολιτικό μήνυμα. Ήδη ήμαστε σε μια φάση όπου δημιουργούμε ένα CD με Ελληνικούς και Πομάκικους στοίχους σε έναν ροκ χαρακτήρα όπου οι τραγουδιστές θα δώσουν με μια δική τους πνοή την καλλιτεχνική διάσταση που μπορεί να δώσει αυτή η δουλειά. Τα τραγούδια θα μιλάνε για την ζωή των Πομάκων, για τα παράπονά τους, για τις καρδιές τους, για τα όνειρά τους και για το γύρισμα της πλάτης από την Ελληνική πολιτεία και γενικότερα από όλους των Έλληνες προς αυτούς τους ανθρώπους. Τα τραγούδια αυτά θα λένε πως με δικά μας λάθη έχουμε απομακρύνει αυτούς τους ανθρώπους από δίπλα μας και κάθε μέρα τους δικάζουμε δίχως λόγο και όλα αυτά απέναντι στους αρχαιότερους ίσως Έλληνες.

**NAT:** Από πότε αρχίσατε να έχετε σχέσεις με τους Πομάκους;

**Δ.Κ.:** Από παιδί ακόμα θυμάμαι να πηγαίνω με τον πατέρα μου για δουλειά στην οικοδομή όπου υπήρχαν και αρκετοί Πομάκοι εργάτες. Η συνύπαρξή μου μ' αυτούς τους ανθρώπους σε μια δουλειά τόσο σκληρή με βοήθησε να δεθώ μαζί τους. Ήταν άνθρωποι γεμάτοι καλοσύνη, αγάπη και ζεστασία, αντί για μένα πάντα εκείνοι σήκωναν τα βαριά αντικείμενα της δουλειάς, πάντα με προσκαλούσαν να γευματίσω μαζί τους την ώρα του φαγητού. Θυμάμαι την

περίοδο του ραμαζανιού να δουλεύουν χωρίς σταματημό, παρόλο που δεν μπορούσαν να φάνε ούτε ένα κομμάτι ψωμί και να πιούνε ένα ποτήρι νερό. Αργότερα στο γυμνάσιο είχα πολλούς Πομάκους συμμαθητές με τους οποίους μοιραζόμουν τα πάντα, ακόμα και την τυρόπιτα, ενώ σχεδόν πάντα βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον στα μαθήματα. Μερικές φορές κάποιες όμορφες Πομάκες τραβούσαν την προσοχή και το ενδιαφέρον μου. Οι Πομάκοπούλες είναι πολύ όμορφες, κυρίως όταν φοράνε τα παραδοσιακά τους ρούχα. Από όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι μόνο τυχαία δεν είναι η σημερινή μου παρούσια στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Θα είμαι δίπλα τους όσο χρειαστεί και ελπίζω να μην κατηγορήθω ποτέ από αυτούς τους ανθρώπους για κάποια λάθη που άθελα μου μπορεί να κάνω.

**NAT:** Πιστεύετε πως το Ελληνικό κράτος ήταν εντάξει απέναντι στους Πομάκους και γενικότερα απέναντι στους μουσουλμάνους της Θράκης ή θα έπρεπε να είχε κάνει κάτι παραπάνω;

**Δ.Κ.:** Το κράτος για διάφορους λόγους δεν ήταν ποτέ εντάξει απέναντι σ' αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ ούτε πολιτικός είμαι ούτε ιστορικός, πιστεύω πως αν το κράτος ήθελε να κρατήσει μια αρμονική σχέση με τους μουσουλμάνους της Θράκης θα το είχε κάνει. Όμως όλοι γνωρίζουμε πως το Ελληνικό κράτος έχει μάθει να παίρνει πολλά και να δίνει πολύ λίγα. Εδώ και δεκαετίες δημοκρατία ακούμε και δημοκρατία δεν βλέπουμε. Εγώ νομίζω πως πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές, να γίνουν μειονοτικά σχολεία όπου θα διδάσκεται η Πομάκικη γλώσσα, να γίνει ένταξη των μουσουλμάνων σε όλους τους τομείς. Όσο το κράτος θα αντιμετωπίζει τους μουσουλμάνους της Θράκης ως μειονότητα, δηλαδή ως ένα ξένο κομμάτι σ' αυτήν την ώρα το μόνο που θα πετυχαίνει είναι να κάνει μια τρόπα στο νερό. Η διαφορετική θρησκεία και η διαφορετική γλώσσα αυτών των ανθρώπων δεν είναι λόγοι για να τους θεωρούμε μειονότητα. Μειονότητα είναι εκείνοι που θέλουν να ξεχωρίζουν από τους άλλους και τραβάνε την δική τους πορεία. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τους Πομάκους.

**NAT:** Το γεγονός πως όσοι ασχολούνται με την Πομάκικη γλώσσα και με τον Πομάκικο πολιτισμό δέχονται έναν ανελέητο πόλεμο από εκείνους που βγάζουν σπυριά κάθε φορά που ακούνε για Πομάκους σας φοβίζει καθόλου;

**Δ.Κ.:** Είναι ώρα για δουλειά. Το θέμα δεν είναι η άλλη πλευρά αλλά η δική μας. Όλα εξαρτώνται από το πιθανό να κάνουμε εμείς. Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε πρέπει να αποβάλουμε κάθε φόβο μας. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2007 να φοβόμαστε την άλλη πλευρά. Αυτή η νοοτροπία μας πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Όλα είναι θέμα μιας δικής μας καλής οργάνωσης. Η αρχή έχει γίνει και τώρα πλέον ο καθένας μας πρέπει να βοηθήσει με τον τρόπο που μπορεί. Οι Πομάκοι παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, έχουν το ψυχικό σθένος να αγωνίζονται για τα θέλω και για τα πιστεύω τους. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να σταθούμε στο πλάι τους. Είναι τραγικό τα παιδιά των Πομάκων που έχουν ως μητρική γλώσσα την Πομάκη, στο σχολείο να διδάσκονται Ελληνικά, Τούρκικα, Αραβικά και Αγγλικά. Πόσο να αντέξει το μυαλό αυτών των παιδιών. Εντοχώς που υπάρχουν άνθρωποι που με πολύ μεγάλο ρίσκο αγωνίζονται να παραμείνουν αντό που είναι. Όλοι μαζί συνεχίζουμε τον αγώνα χωρίς να φοβόμα

## ΞΥΠΗΣΤΕ ΡΕ!!!

**M**όνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τα ακούμε. Μάλλιστε η γλώσσα μας, βράχνιασε η φωνή μας αλλά στον κουφού ή μάλλον στης πολιτείας την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Τόσο καιρό που φωνάζουμε και σε κουφούς να απευθυνόμασταν θα έβρισκαν έναν τρόπο να μας ακούσουν. Το να είναι κανείς κουφός δεν σημαίνει πως δεν έχει και μυαλό, το να είναι όμως πολιτικός σημαίνει πως έχει μυαλό μόνο για κομπίνες και απάτες. Τώρα βέβαια και με το δίκιο τους. Τα 300 διακοσμητικά αντικείμενα της Βουλής σιγά σιγά μην αφήσουν τις βίλες και τα κότερά τους για να ασχοληθούν με τον απλό λαό. Γιατί να το κάνουν άλλωστε; Εκείνοι έχουν το καρπούζι εκείνοι και το μαχαίρι. Φταίμε εμείς οι μαλάκες που τους ψηφίζουμε και τους δώσαμε την ευκαιρία από κακομοίρηδες να γίνουν άνθρωποι. Και το αποτέλεσμα φυσικά είναι ένα και γνωστό. Εκείνοι μας πηδάνε κι εμείς τους λέμε και ευχαριστώ. Γλάστρες και συμφεροντολόγοι είναι όλοι τους. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να μην χάσουν την καρέκλα τους. Φυσικό είναι αφού κανένας τους δεν έχει μάθει να δουλεύει και γιατί να δουλέψουν άλλωστε, αφού υπάρχουν 10.000.000 Έλληνες που δουλεύουν γι' αυτούς.

Αλλά το καλό και το σωστό να λέγεται, στην χώρα μας έχουμε δημοκρατία. Τώρα αν μουσουλμάνοι της Θράκης που ισχυρίζονται ότι είναι Έλληνες πολίτες βάζουν σε κίνδυνο την ζωή τους είναι άλλο θέμα, εμείς πάντως δημοκρατία έχουμε. Αν τα μέλη του συλλόγου Πομάκων Ξάνθης ζούνε καθημερινά σε ένα κλίμα τρομοκρατίας γιατί τόλμησαν να πουν πως δεν είναι Τούρκοι αλλά είναι Πομάκοι, είναι άλλο θέμα, εμείς πάντως δημοκρατία έχουμε. Το αν με υφυπουργό αγροτικής ανάπτυξης έναν Ξανθιώτη οι αγρότες μας πουλάνε τα καπνά τους με €0.60 το κιλό είναι άλλο θέμα, εμείς πάντως δημοκρατία έχουμε. Δηλαδή έτσι και εκλέξουμε κάποτε πρωθυπουργό Ξανθιώτη οι αγρότες μας θα πληρώνουν κι από

πάνω για να τους πάρουν τα καπνά; Ρε α στο διάβολο όλοι σας, γλάστρες, άχρηστοι, που το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι να ρουφάτε το αίμα μας. Πού είναι ρε οι αρχές; Τι κάνουν την ώρα που εμείς απεγνωσμένα ζητάμε μια βοήθεια για να σωθούμε από τα πυρά του Τουρκικού προξενείου; Που είναι η αδρατή αυτή δημοκρατία σας που μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε κι εμείς Έλληνες; Πού είναι το κωλοκράτος σας την ώρα που



Αντε να ανοίξετε κανένα λεξικό μήπως και μάθετε τι σημαίνει η λέξη δημοκρατία. Βάζετε ένα κοστούμι και μια γραβάτα και νομίζετε πως κάτι είστε.

Καλά κάνουν οι μουσουλμάνοι της Θράκης και φωνάζουν πως είναι Τούρκοι, ακόμα κι εγώ που δεν το πιστεύω σε λίγο θα είμαι μαζί τους. Πατά όχι; Πείτε μου πότε στάθηκε δίπλα μας η Ελλάδα, πότε μας βοήθησε, πότε μας αντιμετώπισε σαν Έλληνες πολίτες; ΠΟΤΕ, ΠΟΤΕ, ΠΟΤΕ!!! Όταν ο Τούρκος πρόξενος στις ανοιχτές ομιλίες του στα πομακοχώρια κάνει λόγο για Τούρκους μουσουλμάνους στην Θράκη, οι δικοί μας πολιτικοί τον χειροκροτούν!!! ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!!! Εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο να τα βάλουμε με το Τουρκικό προξενείο, οι άνθρωποι αυτοί κάνουν απλώς αψογα την δουλειά τους. ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ; ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ; ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΕΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; Κότερα βίλες και τα συναφή. Δωροδοκίες, μίζες, σκάνδαλα και το χειρότερο απ' όλα, ΜΙΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΑΠΡΑΓΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΟΤΑΓΗ. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!!!

Για τον εκτουρκισμό των μουσουλμάνων της Θράκης, περισσότερο απ' όλους φτάινε οι 300 της βουλής μας. Ρε σεις, θα ξυπνήσουν οι 300 του Λεωνίδα και θα σας φάνε ζωντανούς!!! Και μακάρι να ξυπνήσουν, γιατί με την πάροδο του χρόνου όχι μόνο οι μουσουλμάνοι της Θράκης θα γίνουν Τούρκοι, αλλά και η ίδια η Θράκη θα γίνει Τουρκική και τότε θα είναι πολύ αργά για οποιαδήποτε παρέμβαση. Ξυπνήστε ρε σεις εκεί στην βουλή, αποδείξτε μας επιτέλους πως τα τιμάτε τα παντελόνια που φοράτε. Αποδείξτε μας ότι μπορείτε να διορθώσετε την κατάσταση που επικρατεί. ΑΠΟΔΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!!! Πρέπει επιτέλους να το καταλάβετε πως είναι τιμή και χαρά για σας που οι μουσουλμάνοι της Θράκης νιώθουν Έλληνες και όχι Τούρκοι. Ποτέ σας δεν το εκτιμήσατε αυτό.

## NEA ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ NATPRÉSH

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Α. Γεωργιάδη καθώς και τον τηλεοπτικό σταθμό ΤΗΛΕΑΣΤΥ, που χάρη στη βοήθειά τους, σε τρεις μόλις μέρες δικλασίστηκε ο αριθμός των συνδρομητών μας. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κάστα Καραϊσκό, εκδότη του «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ», που και αυτός με τη σειρά του βοήθησε πάρα πολύ στην αδέξηση του αριθμού των συνδρομητών μας, αλλά και πέραν τούτου κάθε μέρα μας ανέχεται και μας βοηθά σε κάποια τεχνικά θέματα, ώστε να τοκούθει η εφημερίδα μας. Τέλος, ευχαριστούμε την εφημερίδα «Το Παρόν» και το «ΧΡΟΝΟ» την Κομοτηνής, που αφιέρωσαν κάποια άρθρα στην προσπάθεια που καταβάλλουμε, καθώς και φιλοξένησαν συνέντευξη της εφημερίδας μας, κ. Καρά Χότζα Σεμπατίδην. Α ναι, επωχώς που το θυμίθηκα. Θα με λέγατε κι αχάριστο. Ευχαριστούμε εκ βάθεων καρδίας και την εφημερίδα «MILLET» για την αγάπη που επανηλλημένα επιδεικνύει σ' αυτό που κάνουμε αλλά και για το κουράγιο που ακλόχερα μας προσφέρει, ώστε να διαβούμε το δύσκολο δρόμο της ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΑΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Παιδιά, κι εμείς σας αγαπάμε και σας στηρίζουμε, να 'στε σίγουροι γι' αυτό!!! Πάντως, παρά την αμοιβαία

αγάπη που μας διακρίνει, συστήνουμε σε κάποιους συναδέλφους της «MILLET» που πιθανόν να έχουν πρόβλημα με την κίνησή τους, να (μη) διαβάζουν τακτικά την εφημερίδα μας.

Τέλος, οφείλουμε να ακονέμοιμε τα «εύσημα» αφιερώνοντας ακόμα λίγες γραμμές στην Ελληνική πολιτεία, ώστε να είστε ενίμεροι αγαπητοί μας αναγνώστες, για την τραγική πραγματικότητα. Καθημερινά δεκάδες συμπατιώτες μας από όλη την Ελλάδα μας τηλεφωνούν για να γίνουν συνδρομητές της NATPRESH τη στιγμή που οι 300 της βοολής μας - κλην δύο(!!) εξαμφέσουν -, απέφυγαν την παραμικρή βοήθεια. Πιο συγκεκριμένα, πριν από τρεις μήνες, με σχετική επιστολή στην οποία επισυνάψαμε και τα πρότατα φύλλα της εφημερίδας μας, τους ενημερώσαμε για την προσπάθεια που κάνουμε Φυσικά, δε σύζηταμε για ουσιαστική βοήθεια, αλλά σύτε συνδρομητές γράφτηκαν σύτε ένα τηλέφωνο δε μας πήραν, έτσι για να μας ενθαρρύνουν λίγο. Κοινώς, δεν καταδέχονται να πληρώσουν 20€ επηρίσως για να βοηθήσουν μια πατριωτική προσπάθεια. Προφανώς, για κάποιος... λόγος, θα τους ενοχλούσε η εφημερίδα μας στα γραφεία τους. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η MILLET κύριοι. Για μία ακόμη φορά, ΝΤΡΟΠΗ!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
2541066853, 6949153001  
2531023066, 6947125675

Λογαριασμός 16374966 Τριπλεγα ΚΥΠ ΡΟΥ

## ΠΡΟΣΟΧΗ, ΜΗΝ ΠΕΙΤΕ OXI!!!

Σαν βόμβα έσκασε η πρόταση του ισχυρού άνδρα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Ε κ. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου για την δημιουργία έδρας Πομάκικης Γλώσσας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μάλιστα ο γνωστός για την τεράστια συμβολή του στην καταγραφή της Πομάκικης γλώσσας επιχειρηματίας, δηλώνει πρόθυμος να αναλάβει εξ ολοκλήρου τις λειτουργικές δαπάνες της εν λόγω έδρας για δέκα ολόκληρα χρόνια. Το θέμα αυτό αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρει τεράστιες διαστάσεις αφού σύμφωνα με έγκορες πληροφορίες μας ο κ. Εμφιετζόγλου θα προχωρήσει σε συζητήσεις με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για το θέμα αυτό. Σίγουρα για μας, τους Πομάκους της Θράκης, η πρόταση αντή του κ. Εμφιετζόγλου ήταν ένα δύνειρο ζωής. Μας στενοχωρεί όμως που αυτό που εδώ και - τονδάχιστον - 30 χρόνια έπρεπε να είχε κάνει το Ελληνικό κράτος, έρχεται να το κάνει ένας ιδιώτης. Ποτέ όμως δεν είναι αργά, αν η πατρίδα μας θέλει μπορεί έστω και τώρα να διορθώσει τα αμέτρητα λάθη του παρελθόντος και να εγκρίνει την γενναία αυτή πρόταση του κ. Εμφιετζόγλου. Για να διασωθεί η Πομάκικη γλώσσα και ο πλούσιος πολιτισμός των Πομάκων χρειάζονται πολλές επιστημονικές μελέτες, πολλή δουλειά και φυσικά η συμπαράσταση του κράτους. Αν η πολιτεία αρνηθεί την πρόταση του κ. Εμφιετζόγλου θα έχει διαπράξει το μεγαλύτερο έγκλημα κατά των Πομάκων της Θράκης και ουσιαστικά θα έχει παραδώσει την Θράκη μας στους Τούρκους. Ας ξυπνήσουν επιτέλους έστω και τώρα οι αρμόδιοι γιατί η Θράκη μας σιγά σιγά χάνεται κι αυτοί κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου.



## ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2007 - ΞΑΝΘΗ

Ελάχιστοι ήταν οι Ξανθιώτες που έμειναν στα σπίτια τους την φετινή Πρωτομαγιά. Η μαζική αυτή έξοδος των Ξανθιωτών, χριστιανών και μουσουλμάνων, δείχνει την ανάγκη του κόσμου να ξεφύγει από το στρες και το άγχος της καθημερινότητας και να αφιερώσει λίγο χρόνο σε οικογένεια και φίλους αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν διπλή δουλειά, ή ο ένας εκ των συζύγων εργάζεται το πρωί και ο άλλος το βράδυ, με αποτέλεσμα να βρίσκονται ελάχιστα μεταξύ

## Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΥΠΕΡ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) ΓΙΟΥΛ ΜΠΕΓΙΑΖ ΚΑΡΑΧΑΣΑΝ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ

Πριν από λίγο καιρό η NATPREΣH με δημοσίευμά της είχε προβάλει τις προκλητικές για πολλούς δραστηριότητες της κ. Καραχασάν στα Πομάκοχώρια της ορεινής Ξάνθης. Πιο συγκεκριμένα, είχαμε καταγγείλει πως η υποψήφια υπέρ νομάρχης του ΠΑΣΟΚ εξακολούθει να περιοδεύει στα χωριά των Πομάκων και να προσπαθεί να τους πείσει πως όλοι οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Τούρκοι και όχι Έλληνες - Πομάκοι μουσουλμάνοι. Φυσικά η κ. Καραχασάν έσπευσε να μας διαψεύσει αμέσως αλλά λογάριασε χωρίς τον ξενοδόχο και νόμιζε πως το θέμα αυτό θα σταματούσε εκεί. Εμείς έχουμε μάθει αυτά που λέμε να μπορούμε και να τα αποδεικνύουμε κι αυτό θα κάνουμε και με την κ. Καραχασάν. Στην παρακάτω φωτογραφία, εμφανί-



### ΜΑΘΕ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΠΟΜΑΚΙΚΑ

Το σωστό θα ήταν από το πρώτο ακόμα τεύχος της NATPRESH, να δημοσιεύσουμε το αλφάριθμο της Πομάκικης γλώσσας, όμως από δικό μας λάθος κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ξέρουμε πως για να διαβάσει κανείς τα άρθρα που είναι γραμμένα στα Πομάκικα πρέπει να γνωρίζει το αλφάριθμο αυτής της γλώσσας και σας ζητάμε συγνώμη γι' αυτήν την παράλειψη μας. Υπέρα παρόλας δοκιμές που κράτησαν χρόνια καταλήξαμε πως το πιο κατάλληλο για την Πομάκικη γλώσσα αλφάριθμο είναι αυτό που δημοσιεύουμε στη διπλανή στήλη. Το αλφάριθμο αυτό πλέον χρησιμοποιείται μόνιμα σε όλες τις Πομάκικες εκδόσεις. Επειδή εμείς πιστεύουμε πως η γλώσσα μας έχει προπτικές εξέλιξης και προώθησης εκτός από την δημοσίευση της αλφαρίθμου μας, από το επόμενο τεύχος μας θα έχουμε μια στήλη με λεξιλόγιο Πομάκικο που θα συνοδεύεται από την απαραίτητη μετάφραση για όσους ενδέχομένως να θέλουν να αποκτήσουν μια πιο στενή επαφή με την γλώσσα των Πομάκων. Επίσης σε κάθε φύλο μας θα έχουμε και μερικές Πομάκικες παροιμίες και όλα αυτά κόντρα σε εκείνους που θεωρούν νεκρή μια γλώσσα που την μιλάνε τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι. Οι περισσότεροι θεωρούν πως η Πομάκικη γλώσσα είναι πολύ δύσκολη αλλά με τον καιρό θα διαπιστώσετε πως δεν είναι έτοι. Εμείς από το επόμενο τεύχος θα σας δώσουμε την δυνατότητα να γνωρίσετε καλύτερα τον πλούτο της γλώσσας μας και γιατί όχι να μάθετε να την μιλάτε.

### NÁUCHI SO DA DÚMISH POMÁTSKÝ

Právoto ta ye na birinjito éste listo da be me kláli zhine hárfove kulandisavame za da písavame pomátskij allá ad náshok yanlıshliká gi na kldáme. Znóme ta za da ispayé badín pomátskoso yaziye trábga nay naprésh da zno hárfovene. Íma mlógo godíni atkák zafátime da práyme deyneméki za kotri hárfove da kulandisavame za pomátskoso yaziye i zohme karáre ta so iséy nay tamám to hárfove za da písavame pomátskij. Níye faj isóy gazéto váravame ta vrítsi umót da so nauchôt da dúmet pomátskij zattó ad drúganek mésetsa she ímame faj gazéto so pa birkách pomátskí réchki za da zafátime yavásh yavásh da so uchíte pomátskij. Faj gazéto so she klávame i pa birkách stári pomátskí dumi máksus za da vídet vrítsi oti go pomátskoso dúmenye éste íma i ne so ye zagubóvalo atkák dúmet at 40000 kishí insán nagóre Mlózi ad vámi váravate ta ye pomátskoso dúmenye yátse belá allá she vídite ta ye ne iný.

### ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

| Χαρακτήρας | Προφορά                  | Παράδειγμα        |
|------------|--------------------------|-------------------|
| A a        | όπως το ελληνικό α       | apáška - ουρά     |
| Ä ä        | μεταξύ α και ε           | hläp - ψωμί       |
| B b        | ως μπ χωρίς το έντρινο μ | barchína - βουνό  |
| Ch ch      | ως τς παχύ               | chelá - μέλισσα   |
| D d        | ως ντ χωρίς το έντρινο ν | debñelo - χονδρό  |
| E e        | όπως το ελληνικό ε       | elentrík - φρακός |
| F f        | όπως το ελληνικό φ       | fchéra - χθες     |
| G g        | ως γκ χωρίς το έντρινο ν | glas - φωνή       |
| H h        | όπως το ελληνικό χ       | hóreh - καρύδι    |
| Í í        | ως κλειστό ί             | zhíj - ζωντανός   |
| II         | όπως το ελληνικό ί       | ígrom - παιώ      |
| K k        | όπως το ελληνικό κ       | kantár - ζυγαριά  |
| L l        | όπως το ελληνικό λ       | limón - λεμόνι    |
| M m        | όπως το ελληνικό μ       | mechká - αρκούδα  |
| N n        | όπως το ελληνικό ν       | nahtár - κλειδί   |
| O o        | όπως το ελληνικό ο       | öblak - σύννεφο   |
| Ö ö        | ως κλειστό ο             | mðso - κρέας      |
| P p        | όπως το ελληνικό π       | pors - χώμα       |
| R r        | όπως το ελληνικό ρ       | rémén - ζώνη      |
| S s        | όπως το ελληνικό σ       | sórtse - καρδιά   |
| Sh sh      | ως σ παχύ                | shápká - σκούφος  |
| T t        | όπως το ελληνικό τ       | téle - μοσχάρι    |
| Ts ts      | όπως το ελληνικό τς      | tsäl - ολόκληρος  |
| Tz tz      | όπως το ελληνικό τζ      | atzát - πίσω      |
| J j        | ως τς παχύ               | jügára - τσιγάρο  |
| U u        | όπως το ελληνικό ου      | umrát - νεκρός    |
| Ü ü        | ως κλειστό ου            | jübb - τσέπη      |
| V v        | όπως το ελληνικό β       | vólek - λύκος     |
| Y y        | όπως το ελληνικό γι      | yáto - φαγητό     |
| Z z        | όπως το ελληνικό ζ       | zimá - χειμώνας   |
| Zh zh      | ως ζ παχύ                | zhába - βάτραχος  |

## Pomátski Pésne

### Πομάκικα τραγούδια

#### Konstantínse nevâsta (Κίδαρις)

Konstantínse nevâsta  
Ti chûla li si. Ne li si  
Kaknó ye ustáalo  
Na vórhan na Ivánovo?  
Konstantína so fátili  
Na dvána vrísa studéni  
Na tríne drúma shiróki.  
Ot 'de sa haydúte doshlíli  
Da Konstantína fátili?  
- Konstantí, ot námi písano  
Haydúte brátya da mi ste?  
Kumná da primázete  
Paríne mi sa na kóne  
Na kóne faj dyusákine.  
Ne kázah paríne náshimne  
Am si sa náshi Konstantín  
Za dvyna mláda nevâsta  
Za tvýna séstra léftera.

### Του Κωνσταντή νύφη

Του Κωνσταντή νύφη  
Το άκουσες ή όχι  
Τι έχει γίνει  
Στην κορυφή στο Ιβάνοβο;  
Τον Κωνσταντή έχουν πιάσει  
Στις δυο κρύες βρύσες  
Στα τρία φαρδιά μονοπάτια  
Από πού έχουν έρθει οι κλέφτες  
Και πιάσαν τον Κωνσταντή;  
- Κωνσταντή γιατί σε μας έτσι ήτανε  
γραμμένο  
Με τους κλέφτες αδέρφια να είμαστε;  
Τι να σκοτώσετε  
Αφού τα λεφτά είναι πάνω στο άλογο  
Στο άλογο μέσα στο δισάκι  
Δεν είπα πως έχω τα λεφτά στους  
δικούς μου  
Αλλά είναι δικά μας Κωνσταντή  
Για τη δική σου τη νεαρή νύφη  
(γυναίκα)  
Για τη δική σου ελεύθερη αδερφή.

### NATPREΣ

#### Μηνιαία έκδοση

Έκδοση του Κέντρου  
Πομακικών Ερευνών

Της Επεύθυνος ύλης  
Σεμπαϊδήν Καρα Χότζα

Διεύθυνση αλληλογραφίας:  
Αθανασίου Παριανού 8 69100  
Κομοτηνή

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  
kepoer@yahoo.gr

Τηλέφωνο 6947125675